



Beste burgemeester van
Kallemooi,

Wij vinden het zo zielig
voor de haan van Kallemooi,
dat we zelf hanen hebben
getekend. U mag deze hanen
wel in het mandje stoppen,
dan is de kip hiernaast ook
weer blij.

Met vriendelijke groet,
de kinderen van groep 3
Obs. Oosterhuizen.

de haan van mandy.



de haan won aléttd zwart



de haan van iras



de haan van Isabelle



der freie Raum für die Kinder



de laan van
my car



de kip van Enzo



Aan de hand van Noë



de haan van elisa.



de man van sande







de Radnijen

de boom van brodt



de haan van mrs. h-



~~de hok~~

de hok van leeuw



de braam
van te eu

